



Oplev det bedste af Sri Lanka (maj - okt.)



Få en op 'oplevelsen' med en rejse til eventyrlig [Sri Lanka](#), hvor I får oplevet det bedste af, hvad landet kan tilbyde. Denne rejse gennemføres i perioden fra maj til oktober. Turen starter i livlige Colombo eller Negombo med en enkelt overnatning, og herefter kommer oplevelserne som perler på en snor med Avukana Buddhaen, Sigiriya Rock Fortress, kongebyen Polonnaruwa, hvaler og delfiner i Trincomalee, Dambulla Cave Temple, temarker i Nuwara Eliya og Galle Fort. Læg hertil sansemættende safarioplevelser i nationalparkerne Udawalawa og Yala, fremragende indkvartering på 4-5 stjernede hoteller med halvpension og et utal af inkluderede udflugter, så forstår man, at her venter et sandt eksotisk eventyr til en særdeles attraktiv pris. En rejse med masser af værdi for pengene!

Bemærk: Vi tilbyder denne rejse fra maj t.o.m. oktober. Vil I rejse på et andet tidspunkt, har vi en [lignende tur](#), hvor I ikke får østkysten og Trincomalee med.

16 dage

Fra-pris pr. person i kr.

21.398,-

- ✓ Antikke templer i Polonnaruwa og Dambulla
- ✓ Løveklippen Sigiriya
- ✓ Tandens tempel i Kandy & temarker i Nuwara Eliya
- ✓ Togrejse i højlandet & safari i 2 nationalparker
- ✓ UNESCO-byen Galle Fort & strandferie i Bentota
- ✓ Et utal af aktiviteter er inkluderet i prisen
- ✓ 4-5-stjernede hoteller med halvpension



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Dagsprogram

Dag 1: Afrejse fra Danmark

Der er afrejse fra Danmark med kurs mod [Sri Lanka](#). På vejen er der et enkelt flyskifte. Nyd flyveturen og forplejningen ombord.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Colombo / Negombo

I ankommer til Bandaranaike International Airport i Colombo. Efter at bagagen er modtaget, mødes I i ankomsthallen af en BENNS repræsentant, som skal sørge for jeres transport til det valgte hotel. I har valget mellem at komme til Colombo og bo på det dejlige 5-stjernede Hilton hotel eller køres nord for lufthavnen

(10 km) til Sri Lankas med kendte strandområde, Negombo, hvor I indkvarteres på det dejlige 5-stjernede Jetwing Beach direkte på stranden. I indkvarteres på jeres værelse på det valgte hotel. Der er arrangeret en byrundtur i Colombo denne formiddag.

Udflugt: Byrundtur til fods i Colombo (start ca. kl. 11.00) Rundturen begynder på Uafhængighedspladsen, der er etableret noget tid efter Sri Lankas uafhængighed fra Storbritannien i 1948. Nyd den imponerende åbne Memorial Hall fra 1953. Bygget på stedet, hvor landets uafhængighed blev udråbt i 1948. Herfra fortsættes til fods videre til Colombos mest betydende buddhistiske tempel, Gangaramaya templet. Nyd gåturen, som tager jer ad skyggefulde, grønne områder inkl. Viharamahadevi parken (tidl. kaldet Victoria Park). Gangaramaya templet er fra slutningen af 1800-tallet og er en skønsm blanding af moderne arkitektur og kulturel essens og ligger ved Beira-søen. Efter besøget i templet kan I nyde lidt mere tid i Viharamahadevi parken, hvor der også er tid til en frokostsnack eller noget lækker ananas (for egen regning).



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Tandens tempel i Kandy

Fra templet går gåturen videre forbi det imponerende Nelum Pokuna Theatre (populært kaldet Lotus Pond), og I ser efterfølgende nærmere på en historisk kirke og et smukt Hindu tempel, der ligger lige i nærheden af teatret. I har ikke været i Colombo, hvis I ikke har besøgt Pettah basaren med de utallige små boder/butikker, hvor der helt sikkert kan gøres et godt køb. Herfra er det videre mod Colombos historiske centrum, Colombo Fort, hvor I ser det gamle hollandske hospital, der regnes for det ældste bygningskompleks i Colombo. Det kan dateres tilbage til den hollandske kolonitid i landet (fra 1640-1796). Turen rundt byder også på WTC Twin Towers og den historiske Cargills & Milne bygning. Cargills er i dag et enormt srilankansk konglomerat, men blev startet af englænderne David Milne og David Sime Cargill i midten af 1800-tallet.

PS. denne byrundtur kan også arrangeres ifm. jeres hjemrejse. Tal med rejsekonsulenten om de nærmere detaljer.

Colombo

Colombo er Sri Lankas hovedstad, og her finder man adskillige reminiscenser fra både den portugisiske, hollandske og engelske kolonitid i landet. Byen er kommet sig oven på borgerkrigen, der hærgede landet i perioden 1983-2009, hvilket bl.a. kan ses på heftig byggeaktivitet mange steder i byen. Colombo er overraskende grøn med masser af træer langs med gaderne og skyggefulde parker mange steder. Byen udstråler i dag samme optimisme, som man oplevede i både Bangkok og Kuala Lumpur for år tilbage.

Negombo

Negombo ligger ca. 40 km. nord for Colombo, og ganske nær den internationale lufthavn. Negombo er en hyggelig kystby og et populært strandområde. Byen blev grundlagt af portugiserne i 1505 og er kendt for sine fine strande, smukke lagune og gamle traditioner for fiskeri.

Hilton Colombo

Et dejligt 5-stjernet hotel, der ligger flot, centralt i det historiske Colombo Fort område og med flot udsigt ud over Beira-søen. Colombos største attraktioner ligger i gåafstand fra hotellet. I indkvarteres i et flot, komfortabelt Deluxe værelse med havudsigt.

Jetwing Beach Negombo

Jetwing Beach er et skønt 5-stjernet hotel direkte ud til stranden i Negombo. Jeres Deluxe værelse har pragtfuld havudsigt, og I har jeres egen balkon/terrasse, hvorfra I kan nyde udsigten til havet og til de smukke omgivelser, som hotellet generelt byder på.

Aktiviteter inkluderet: Byrundtur i Colombo

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet og middag på hotellet i Colombo/Negombo efter hotelvalg.

Indkvartering: Hilton Colombo i Deluxe værelse eller Jetwing Beach, Negombo i Deluxe værelse



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



På safari i Udawalawa og Yala nationalparker

Dag 3: Colombo/Negombo - Avukana - Sigiriya - Habarana

Nyd morgenmaden på hotellet, check ud og gør jer klar til den første 'rigtige' rejsedag på jeres Sri Lanka eventyr. Turen i dag tager jer fra Negombo/Colombo op til det centrale højland, hvor I skal overnatte i Habarana. Der venter jer en køretur på ca. 185 km på relativt fin vej, før I kommer til Habarana. Den tur tager jer ca. 4,5 timer. På turen for I rig lejlighed til at nyde det grønne landskab, som både byder på plantager med kokospalmer, smukke rismarker så langt øjet rækker og naturlige og menneskeskabte vandreservoirs, som tjener til at sikre vand nok til de forskellige landsbyers landbrugsarealer.

Jo længere I kommer frem mod Habarana bliver landskabet lidt mere 'bakket', og ikke sjældent vil I kunne se aber, bøfler, øgler og eksotiske fugle, - og hvem ved måske en elefant, der dukker op fra budskadset i vejsiden. Så stopper al trafik! Læg mærke til den enorme frodighed og tætte vegetation, som I møder, og som er en stor kontrast til fx. Thailand og Malaysia. Fremme i Habarana er der indkvartering på Cinnamon Lodge Hotel, hvor I skal bo de næste to nætter.

Før I når jeres hotel i Habarana, gøres der et stop ved en fantastisk Buddha, Avukana statuen, der står i Kekirawa, ca. 25 km fra Habarana. En enorm Buddha statue, over 12 m. høj, fra Sri Lankas antikke tid.

Denne eftermiddag er der udflugt på programmet, og en udflugt af de mere eftertragtede, når man er i Sri Lanka. I skal besøge løveklippen Sigiriya, der ligger en halv times kørsel fra jeres hotel. Besøget ved den UNESCO-beskyttede kulturarv er en fantastisk oplevelse. Bare synet af den over 200 m høje kalkstensklippe indgyder respekt, og at nærme sig klippen er forbundet med en vis mavekildren og en ubestemmelig aura.

Klippen er smuk i sig selv, men det er på toppen af klippen, at man finder den sande skønhed med ruinerne af det gamle kongeslot og ikke mindst det imponerende syn ud over landskabet. Turen til toppen er på i alt 1.250 trin på forskellige udvendige og indvendige trapper. Det kan tage op til 2 timer at nå til toppen, men det er hele umagen værd. Sikken en udsigt! På vejen til toppen kommer man igennem en hule med flotte hulemalerier. For mange år tilbage var der utallige hulemalerier, men mange er desværre eroderet væk. En unik oplevelse er i vente.

Mætte af den sanselige oplevelse vender I tilbage til jeres hotel i Habarana, hvor en dejlig middag venter med god tid til af fordøje dagens oplevelser.

Avukana Buddha

Avukana statuen er en stående Buddha nær Kekirawa i det centrale Sri Lanka, ikke langt fra Habarana/Sigiriya. Buddha statuen, der har en højde på over 12 m. blev hugget ud af en stor granitblok allerede i det 5. århundrede. Statuen afspejler en variation af 'Abhaya



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Avukana Buddha statue nær Sigiriya og Habarana

mudra' (frygtløshed), og den tætsiddende robe er fint udskåret. Udhugget under kong Dhatusea, mener mange, at den kan have været en konkurrence mellem en mester og hans elev. Avukana statuen er et af de bedste eksempler på en stående Buddha i det antikke Sri Lanka. Naturligvis en populær turistattraktion.

Sigiriya Rock Fortress

Sigiriya Rock Fortress blev bygget af kong Kashyapa (477-495 e.Kr), men klippen blev før den tid brugt som kloster. Bygningen af fæstningen på toppen var et udslag af en rivalisering mellem to brødre. Kashyapa tilranede sig ulovligt tronen, men følte sig ikke tryk og byggede således paladset på toppen af klippen for at sikre sig mod overfald. I samme omgang flyttede titlen som kongelig residens fra Anuradhapura til Sigiriya. Lige lidt hjalp det, for Kashyapa blev alligevel dræbt af broderen Magallanas hær, og kongemagten flyttede igen til Anuradhapura, og Sigiriya paladset blev ødelagt af Magallana. I 1400-tallet forlod munkene også stedet. Sigiriya blev opdaget i 1831 af englænderen Jonathan Forbes.

Cinnamon Lodge Hotel

Cinnamon Lodge Hotel er et dejligt 4-stjernet hotel, der ligger centralt i Habarana nær Habarana Lake, omgivet af store træer og med smuk flora og fauna i umiddelbar nærhed. Hotellet er helt tilpasset sine omgivelser og er en komfortabel helle med masser af faciliteter som pool, bar og restaurant. Jeres komfortable Superior værelse har egen balkon/terrace, A/C, TV, minibar m.m. [Læs mere om hotellet her.](#)

Aktiviteter inkluderet: Avukana Buddha og Sigiriya Rock Fortress 'Løveklippen'

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag

Indkvartering: [Cinnamon Lodge Hotel i Superior værelse](#)

Dag 4: Habarana - Giritale - Polonnaruwa - Habarana

Nyd morgenmaden på hotellet, tank om med god energi for snart er det tid til dagens aktiviteter. Der er transfer fra hotellet til Giritale, hvor cyklerne står klare til jer. I skal nu ud på en cykeltur i det smukke, frodige landskab og nyde den fantastiske flora og fauna med især mange farvestrålende fugle som hejrer, isfugle, brahminglenter m.m.

I kører adstadigt gennem landskabet og passerer flere små landsbyer, hvor I får et glimt af hverdagslivet på de kanter. Slutmålet for cykelturen er Dambalawewa Lake. Her står I af cyklerne og træder ind i stuerne i et landsbyhus, hvor I skal se og opleve autentisk srilankansk madlavning. Det bedste af det hele er næsten, at I kan få lov til at deltage. Besøget slutter af med, at I sætter jer omkring bordet og nyder de retter, der er blevet tilberedt.

Nok mætte af en god frokost, men ikke af oplevelser, fortsætter I nu mod den gamle, antikke kongeby Polonnaruwa. Polonnaruwa er på UNESCOs



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Den mytiske Sigiriya klippe i morgendisens

verdensarvsliste og et af højdepunkter på jeres Sri Lanka rejse.

Polonnaruwa var landets anden hovedstad efter Anuradhapura og blev grundlagt i perioden 1100-1200 e.Kr. Forskellen mellem de to byer i dag er hovedsagelig, at i Anuradhapura er der stadig mange aktive templer, mens templerne i Polonnaruwa for det mest ligger i ruiner, nogle mere velbevarede end andre. Under besøget i Polonnaruwa skal I bl.a. se kongepaladset og det helt unikke Gal Viharaya klippetempel, hvor Buddha i 4 forskellige stillinger er udhugget i en enorm granitklippe - nok Polonnaruwas mest besøgte attraktion. Herudover skal I se 'The Audience Hall', lotusbadet, statuen af kong Parakramabahu den store og Parakrama Samudraya - en vandreservoir lavet af kong Parakramabahu. Et bjergtagende besøg i historiske omgivelser.

Det er tid til at vende retur til jeres hotel i Habarana og måske blive frisket lidt op, inden middagen venter. På vejen retur ser I måske nogle vilde elefanter (det er svært, men ikke umuligt i betragtning af, at man regner med, at der stadig er ca. 5-6.000 vilde elefanter i landet)!

Aktiviteter inkluderet: Cykeltur til Dambalawewa og madlavningskursus. Om eftermiddagen besøg i den antikke kongeby Polonnaruwa.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag

Indkvartering: Cinnamon Lodge Hotel i Superior værelse

Dag 5: Habarana - Trincomalee

Nyd morgenmaden på hotellet. Snart fortsætter I til østkysten af Sri Lanka til byen Trincomalee, hvor I skal bo de næste 4 nætter. Et sted, som først for nyligt, efter borgerkrigens ophør, har set turismens indtog. Trincomalee var af de Tamiske Tigre udset til at skulle være deres hovedstad og var en således en højborg for oprørsbevægelsen. Byen blev hårdt ramt af tsunamien i 2004. I køres direkte til jeres skønne hotel, Trinco Blu by Cinnamon Hotel, som ligger direkte ved Uppuveli stranden. Dagene i Trincomalee er på egen hånd med masser af tid til at slappe af, bade, dase og udforske den spændende by og dens opland.

Trincomalee

Trincomalees historie går mere end 2.500 år tilbage i tiden og er en af de ældste byer i Asien. Trincomalee ligger ved en stor, velafskærmet bugt med dybt vand, og besidder således fine betingelser for at fungere som havn. Engelske lord Nelson syntes i hvert fald, at dette måtte være verdens bedste naturlige havn. Under 2. Verdenskrig spillede Trincomalee en ikke ubetydelig militær rolle, og briterne beholdt den som militærbase helt frem til 1957.

Trincomalee er nok det bedste sted i Sri Lanka til at se delfiner og hvaler herunder blåhvaler, og det er naturligvis oplagt at forsøge at komme tættere på disse unikke havdyr. Af andre attraktioner kan nævnes Pigeon



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Bedende munke ved Gal Viharaya monumentet i Polonnaruwa

Island, som byder på meget flotte bade/snørkle/dykkeforhold ved koralrevet omkring øen, Trincomalees krigskirkegård, Koneswaram templet og Fort Frederick. Alle mindeværdige steder.

Trincomalee, også kendt under navnet Gokanna eller Gokarna, er fuld af reminiscenser af antikke buddhisttempler og betragtes som et meget vigtigt buddhistisk sted, kulturelt som arkæologisk, i Sri Lanka. 8 km. fra Trincomalee ligger Kanniya med sine varme kilder, der siges at have fine terapeutiske egenskaber.

Hovedparten af indbyggerne er tamilske hinduer, og man mener, at disse har levet her i området i mere end 2.000 år. Der findes dog også et større katolsk mindretal med egen kirke, bispesæde m.m.

Fort Frederick

Fort Fredrick, også kendt som Trincomalee Fort eller Fort of Triquillimale, blev bygget af portugiserne i år 1624 på byggeremiscenser fra templet Koneswaram (der ligger i nærheden i den moderne udgave). Det oprindelige Koneswaram tempel blev ødelagt af portugiserne i 1620 for at give plads til fortet. Fortet rummede også en lille landsby samt en kirke. Fort of Triquillimale blev ødelagt af hollænderne og genopbygget i 1665 under navnet Fort Frederick. Englænderne overtog fortet i 1782. I dag er fortet under militærets kommando, og man kan få lov til at se store dele af fæstningen. Fortet rummer flere flotte bygninger fra kolonitiden bl.a. Wellesley House og Gokana templet med en stor Buddha. Absolut et besøg værd og med en

flot udsigt ud over Uppuveli stranden og byen.

Koneswaram templet

Koneswaram templet blev som nævnt revet ned af portugiserne og brugt til at bygge Fort Frederick. Det nuværende tempel blev færdiggjort i 1952 og er således af relativ nyere dato. Farverigt på alle måder, som mange hindutempler jo er, men dog ikke med samme pompøse udtryk som det oprindelige tempel. Foran templet troner en enorm, gylden statue af guden Shiva. Koneswaram templet anses for at være et af de mest betydende hindutempler i Sri Lanka, så man bør besøge stedet, når man er her.

Strandene

De fleste kommer til Trincomalee på grund af de smukke og relativt uberørte strande. Jeres hotel ligger på Uppuveli Beach. Det er den mest travle af områdets strande, men bliv ikke forbavset over at møde andre levende væsener end turister, for her går også køer frit rundt, eller også ligger de og soler sig. Sri Lankanere på badeferie blander sig gerne med turister, så der opstår nemt en ret lokal stemning, der får en til at føle sig helt hjemme.

Nilaveli Beach er en anden kendt strand, og ofte nævnt som en af verdens bedste strande med gyldent sand, klart vand, palmer og masser af sol. Nilaveli Beach byder på gode muligheder for at snørkle, dykke og surfe på de dage, hvor bølgerne får en fornuftig højde, og det er typisk herfra man sejler ud til Pigion Island. Den strand må I ikke snyde jer selv for!



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Uppuveli stranden i Trincomalee

Trinco Blu by Cinnamon Hotel

I bor rigtig lækkert i komfortable omgivelser på det 4-stjernede Trinco Blu Hotel på Uppuveli stranden. Nyd hotellets fine faciliteter med flot pool, barer, restauranter m.m. Fra jeres skønne Superior værelse er der flot udsigt til poolen, haven og havet. I har egen balkon.

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: Trinco Blu by Cinnamon Hotel i Superior værelse

Dag 6 - 8: Trincomalee

I har de næste 3 dage helt på egen hånd til at gå på opdagelse i det spændende område. Der er masser af ting, man kan gøre selv, men vil I med på en arrangeret udflugt med guide m.m, finder I herunder et par populære aktiviteter, som I kan tilkøbe, hvis I har interesse for det.

Udflugt til Pigeon Island (tilkøb)

Ikke langt fra hotellet ud for den dejlige Nivaveli strand ligger den lille ø, Pigeon Island. Her venter rigtig fine bade-/dykke-/snorkleforhold, så tag med på en arrangeret udflugt dertil. I afhentes på jeres hotel, og turen varer ca. 3 timer. Ca. 30 min i båd tager det at komme til Pigeon Island. Øen byder på kridhvide sandstrande, krystalklart vand og flotte koralrev. Øen er

en del af en beskyttet marinepark, som rummer hele 100 forskellige koraller og mere end 300 forskellige koralfisk. Her er gode muligheder for at se sorttippet revhaj og flere forskellige slags havskildpadder som ægte karetteskildpadde, suppeskildpadde og olivenfarvet ridleyskildpadde. Øen er tilholdssted for klippeduen, der ruger her. Pigeon Island er omkring 200 meter lang og ca. 100 meter bred og blev nationalpark i 2003.

Hval- og delfinsafari (tilkøb)

Der er ikke noget, som at se havets store dyr boltre sig i elementet. Trincomalee er et af de bedste steder at se delfiner og hvaler, herunder blåhvaler, og det er formålet med denne udflugt. Sæsonen er typisk fra marts - oktober, og de bedste chancer for at spotte især hvaler er i marts/april og august/september. På denne udflugt kan I, på det rigtige tidspunkt, komme til at se:

- Blåhvaler
- Almindelige delfiner
- Kaskelothvaler
- Langnæbbet delfin
- Brydeshvaler
- Øresvin (delfiner)
- Grindehvaler
- Rissos delfiner

Udover nævnte havpattedyr er det også muligt at spotte skildpadder og hvalhajer.



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Lækker pool på Trinco Blu Cinnamon hotel, lige ud til stranden

Sikkerhed ombord

Alle passagerer skal bære redningsvest, og kaptajnen og mandskabet har mange års erfaring med at færdes på havet. Man følger også retningslinier for 'responsible whale watching'. Bådene er registreret hos de officielle myndigheder, og alle passagerer ombord er fuldt forsikrede.

Nyd dagene i Trincomalee.

Aktivitet - tilkøb: Snorkeltur til Pigeon Island

Aktivitet - tilkøb: Hval- og delfintur.

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: Trinco Blu by Cinnamon Hotel i Superior værelse

Dag 9: Trincomalee - Dambulla - Kandy

Efter morgenmaden checker I ud fra jeres hotel i Trincomalee og gør klar til rejsens fortsættelse og dagens nye oplevelser. Turens slutmål i dag er den historiske by, Kandy, med Sri Lankas helligste tempel, Tandens Tempel = Temple og Tooth. På vejen til Kandy er der indlagt stop i Dambulla, hvor I skal se og opleve det UNESCO-beskyttede tempel, The Dambulla Golden Temple & The Cave Temple. Der er tale om et tempelkompleks med to templer, hvor det gyldne tempel ligger ved foden af The Cave Temple, der er indgravet i

klipperne bag, højt hævet over det gyldne tempel.

Dambulla ligger centralt i landet og er en af Sri Lankas største byer. Byen er ikke noget i sig selv, og den undgår I da også. Det er tempelkomplekset, det drejer sig om. Ved ankomsten imponeres I givetvis af den enorme gyldne buddha, der sidder på toppen af det tempel, der ligger ved opgangen til de gamle klippetempler.

Dambullas Gyldne Tempel og The Cave Temple

Dambullas gyldne tempel kom på UNESCOs verdensarvsliste i 1991. Det er et overdådigt syn. Tre etager højt og med den store gyldne Buddha, som har givet navn til templet, siddende på toppen. Et farverigt tempel, hvor man også kan se en lang række munkestatuer, placeret, som var de på vej til templet. Til venstre for templet ligger opgangen til hulerne. Der er en lille vandretur op ad bjerget, ca. 150 m., før I står på templets gårdsplads, hvorfra man tydeligt ser templet bygget ind under den overhængende klippe. Her venter fem distinkte klippehuler med fantastiske klippemalerier, masser af udsmykkede buddhaer, statuer af srilankanske konger og ikke at forglemme statuer af hinduguder som Vishnu, Shiva og Ganesh. Intet mindre end overdådigt og med en helt særligt spirituel aura. Det gamle klippetempel blev bygget af kong Walagambahu ca. 100 år f.Kr.

Hule 1: Den første tempelhule kaldes Devarajalena eller Lord of the Gods templet. Her finder I en næsten 14 m. lang liggende Buddha i et kammer med fantastiske vægmalerier. Ved Buddhas fødder kan I se en statue af



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Det gyldne tempel i Dambulla

Ananda, som fulgte Buddha i tykt og tyndt og ved Buddhas hoved står en albertavle.

Hule 2: Hule nr. 2 kaldes for The Maharaja Lena eller The Cave of Great Kings. Det er kompleksets største hule, og her møder I statuerne af kong Valagamba og kong Nissankamalla, flere siddende Buddhaer, og gudestatuer. Dette er nok den mest storslåede af de fem huler. Helt unik, farverig og med en stupa!

Hule 3: Den 3dje hule er The Maha Alut Viharaya eller The Cave of Great New Temple. Her finder I en liggende Buddha på hele 9 m. og en masse andre Buddhaer. Hertil kommer et utal af vægmalerier af Buddha. Helt særlig stemning i denne hule.

Hule 4: Den fjerde hule hedder Paccima Viharaya eller The Cave of Western Temple. Her findes en meget smuk, siddende Buddha omkranset af andre Buddhaer. Igen fantastiske, velbevarede vægmalerier.

Hule 5: Den femte hule er stedets seneste og kaldes Devana Alut Viharaya eller The Cave of Second New Temple. Her findes Buddhaer i alle positioner: Stående, liggende, siddende, og hulen er fuld af vægmalerier i primært røde og gule farver.

Her, 160 m. over vejen er der en utrolig flot udsigt til det omkringliggende landskab.

Der gøres stop for frokost på et passende tidspunkt (for egen regning).

Efter dette fascinerende møde med et af Sri Lankas mest religiøse og spirituelle steder, fortsætter I nu mod Kandy. Vejen tager jer sydpå i det centrale højland. Her er frodigt, og trafikken på vejen kan være ret så livlig. Læg igen mærke til den enorme frodighed, der præger omgivelserne og de mange boder med frugt og grøntsager, der er slået op langs med vejen.

Snart ser I Kandy dukke op. I centrum af Kandy finder I Kandy Lake med det berømte Temple of Tooth. I kører en tur rundt langs med søen, før I når frem til jeres hotel, Earl Regency Hotel, hvor I skal bo de næste to nætter.

Om aftenen er der arrangeret et besøg ved Temple of Tooth, efterfulgt af et spektakulært folklore show. Når I kommer tilbage til jeres hotel, ligger der på jeres værelse en unik fortælling om Sri Lanka, som I kan fordybe jer i ved lejlighed.

Kandy

Kandy er den sidste hovedstad i det srilankanske monarki, er optaget på UNESCOs verdensarvsliste og er hjemsted for Sri Lankas mest religiøse tempel, Temple of Tooth, der er et højt skattet pilgrimsmål. Templet er fra slutningen af 1500-tallet. Kandy var det sidste sted, som overgav sig til englænderne i 1815. Navnet Kandy emmer af storhed og pragt, og mange af tidligere tiders legender, traditioner og folklore holdes stadig i live her. Kandy ligger 490 moh og er i dag mest kendt for sine historiske og religiøse mindesmærker. Kandy Lake blev anlagt af den sidste af Sri Lankas konger, kong Sri Wickrama Rajasinghe, i 1798.



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Tandens tempel i Kandy

Earls Regency Hotel

Earl Regency Hotel er et pragtfuldt 5-stjernet hotel, som ligger lidt uden centrum af byen med ca 10 km. ind til Temple of Tooth. Et virkelig dejligt og komfortabelt hotel med alle moderne faciliteter som pool, tennisbane, fitness og Spa. Her er flere flotte barer og restauranter. I indkvarteres i et komfortabelt værelse med balkon, A/C, TV, minibar m.m.

Aktiviteter inkluderet: Dambulla Rock Temple / Temple of Tooth i Kandy inkl. folklore show

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: Earls Regency Hotel i Standard værelse

Dag 10: Kandy - Peradeniya - Kandy

Nyd morgenmaden på hotellet og gør klar til dagens udflugt. I udkanten af Kandy ligger en uforlignelig smuk have, Peradeniya Botanical Garden, og den skal I besøge i dag.

Peradeniya Royal Botanical Garden

Den botaniske have blev oprindelig bygget som en have til kongen og blev udvidet af englænderne efter deres overtagelse af Kandy i 1815. Haven er ca. 0,6 km² stor og byder på helt fantastisk diversitet af træer, eksotiske planter og blomster. Nyd frokosten i havens Garden Café og lad jer imponere over roen, den afslappede atmosfære

og de frodige omgivelser.

Efter frokosten returnerer I til jeres hotel for afslapning og tid på egen hånd denne eftermiddag. Det vil være oplagt evt. at tage ind til Kandy og blot slendre rundt for at opleve det myldrende og livlige gadeliv. Får I lyst til en drink kan vi anbefale rigtig kolonistemning på The Royal Bar & Hotel, der ligger ikke så langt fra Tandens Tempel.

Men I kan jo også bare blive på hotellet og slappe af ved poolen. Snart er det tid til middag, og efter middagen kommer jeres guide til hotellet og tager jer med på en lokal bar, kaldet 'The Pub'. Her kan man nyde en øl/drink ol. (for egen regning) og måske komme tæt på de lokale.

Aktiviteter inkluderet: Peradeniya Royal Botanical Garden og besøg på en lokal bar i Kandy med guiden

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag

Indkvartering: Earls Regency Hotel i Standard værelse

Dag 11: Kandy - Nuwara Eliya

Nyd morgenmaden på hotellet, inden eventyret fortsætter sydpå og - opad - til Nuwara Eliya, bjergbyen, kendt for dels sin høje beliggenhed og dels som centrum for Sri Lankas teindustri. I kommer til at køre ad snoede veje, og det går jævnt opad og opad, da Nuwara Eliya ligger i 1.868 meters højde over havet. Det varer ikke



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Besøg en tefabrik på vejen til Nuwara Eliya

længe før I begynder at se bølgede temarker overalt; temarker, temarker og atter temarker. Ganske imponerende i sin udstrækning og ufatteligt smukt. På vejen op til Nuwara Eliya stopper I ved en teplantage og -fabrik, og får en gennemgang af teproduktion og med mulighed for både at smage og købe de forskellige typer te.

Ind imellem vil I på temarkerne se hvide prikker, der bevæger sig. Det er teplukkernes rygpose, som de bærer med en strap om hovedet. Det er et meget fotogent set-up, men husk at det er IKKE særligt velset at fotografere plukkerne (som alle er kvinder fra det sydlige Indien) uden at betale nogle USD for det.

Grand Hotel

Fremme i Nuwara Eliya indkvarteres I på Grand Hotel midt i byen. Et smukt 4,5 stjernet hotel fra 1891 med umiskendelige træk fra engelsk 'country-style' arkitektur. Jeres hotel er i sig selv en lille historisk perle. Påbegyndt i 1828 og siden udbygget gradvist. Den tredje etage med den karakteristiske Tudor facade er fra 1930'erne. Nyd opholdet i de historiske rammer. Hotellet var tidl. residens for Sir Edward Barnes, guvernør i Sri Lanka i perioden 1830-1850. I indkvarteres i et Deluxe værelse med al moderne komfort som stor seng, dundyner/-puder (dejligt lunt her i højderne), WiFi, TV m.m.

Nuwara Eliya

Nuwara Eliya kaldes også 'Lille England', og man skal bare se sig omkring i byen, så forstår man hvorfor, i det

adskillige bygninger er opført i edwardiansk eller victoriansk byggestil. Intet sted fornemmer man det tydeligere end ved Hill Club eller ved en gåtur i Victoria Park. Heroppe i højderne er temperaturen meget behagelig med en gennemsnitstemperatur årligt på ca. 20 grader. Men der kan dog være køligt om morgenen og om aftenen, og ikke sjældent ligger der en let tåge over bjergene. Men her er meget smukt med dale og bjerge med temarker, så langt øjet rækker. Området betragtes, som det mest betydningsfulde for teproduktionen i Sri Lanka. I landskabet omkring byen ligger Sri Lankas højeste bjerg Pidurutalagala med sine 2524 moh.

Resten af dagen er på egen hånd. Gå en tur rundt i byen og se de gamle, engelske huse. Gå ikke glip af det gamle, røde postkontor i umiskendelig engelsk stil og arkitektur. Gå en tur i Victoria Park og tag ned til Gregory Lake og nyd udsigten, evt. med en cykeltur.

Aktiviteter inkluderet: Besøg på teplantage og -fabrik

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: Grand Hotel i Deluxe værelse

Dag 12: Nuwara Eliya - Ella - Udawalawa

Nyd morgenmaden på hotellet. I dag venter endnu en unik oplevelse i Sri Lanka - togrejsen i højlandet. Der er afgang fra Nuwara Eliya kl. 09.30 med afgang mod Ella.



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Flotte omgivelser på det smukke Grand Hotel i Nuwara Eliya

Nyd den legendariske togrejse kendt for sine spektakulære vistaer til de uendelige temarker, stejle bjergtinder, vandfald og farvestrålende flora. Der er ankomst til Ella kl. 13.25. Jeres chauffør, der i mellemtiden har taget vejen til Ella, møder jer på stationen og tager jer med til frokost på en lokal restaurant (for egen regning).

PS! Vedr. togrejsen fra Nuwara Eliya til Ella. Togbilletterne kan desværre først bestilles og bekræftes 30 dage før afrejsen med toget. Derfor er der desværre ikke garanti for at få de ønskede billetter. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre togbilletterne, men skulle det, mod vores forventning, ikke lykkes at få togbilletterne, foretages rejsens naturligvis blot med bil og med samme besøg på tefabrik m.m. Det er også en smuk, smuk tur.

Efter frokost går rejsen videre sydpå, hvor I over de næste dage skal komme helt tæt på endnu en af Sri Lankas store attraktioner: Det vilde dyreliv, som udledes i flere safariparker i landet. I skal besøge Udawalawa og Yala nationalparker.

I dag køres der mod Udawalawa National Park. Ved ankomsten vises I tilrette i jeres indkvartering for natten, som i dag er noget anderledes end tidligere på turen. Komforten har veget en anelse til fordel for den ægte, autentiske oplevelse af at bo ude i vildmarken. I skal bo i økovenlige safaritelte med alle nødvendige faciliteter. Dog uden 'normal' A/C, da stedet hylder 'grøn energi'. I stedet er der en almindelig vifte i teltet, som desuden er bygget, så der kommer kølig gennemstrømning af luft.

Denne aften nydes en herlig middag i jeres camp.

Athgira River Camp

Athgira River Camping har 15 luksustelte med rustik indretning og 'look'. Hvert telt har egen indgang med veranda med stole foran, hvor man kan sidde og slappe af. Teltene er alle byggede og indrettede for at støtte op omkring grøn energi og bæredygtighed. Jeres senge er bl.a. bygget af genbrugstræ (teak). I teltet er der naturligvis moskitonet, gulvtæppe og rindende, koldt vand. Alle telte vender mod Rakwana floden.

Aktiviteter inkluderet: Togrejse fra Nuwara Eliya til Ella

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: Athgira River Camp i Standard telt uden normal A/C, men med vifte

Dag 13: Udawalawa - Kataragama - Yala

Denne morgen venter en spændende jeepsafari i Udawalawa. Morgenmaden medbringes. Nationalparken ligger på grænsen mellem Sabaragamuwa og Uva provinserne og blev etableret for at kunne redde det dyreliv, der blev ramt af etableringen af et stort vandreservoir. I denne park kan man se elefanter hele året. Her tager man godt hånd om elefantunger og unge elefanter, til de er store nok til at blive udsat i deres naturlige miljø i parken. Ud over elefanter kan man se



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Jeepsafari i Udawalawa National Park

leoparder og andre junglekatte. Efter safarien er der morgenmad.

Efter morgenmaden fortsætter I mod Kataragama, en af de helligste og mest besøgte byer i landet. Nyd den sceniske køretur frem mod Kataragama. På vejen passerer I bl.a. dæmningen over Udawalawa Tank med flot udsigt over søen og junglen. Der er mulighed for at spotte vilde elefanter på vejen til Kataragama.

I Kataragama mødes både muslimer, hinduer og buddhister for at besøge deres respektive helligdomme i byen. Buddhisterne kommer til byen for især at besøge Kirivehera, hvor Buddha siges at have siddet og mediteret ifm. hans tredje og sidste besøg i Sri Lanka.

Herfra er det videre mod endnu en nationalpark, Yala National Park, hvor I skal på safari i morgen tidlig. Fremme i Yala indkvarteres i standsmæssigt på det dejlige, 4-stjernede Cinnamon Wild hotel.

Cinnamon Wild, Yala & Jungle Chalet

Cinnamon Wild Yala er et fantastisk refugium midt i Sri Lankas vildnis og nær vilde dyr. Nær hotellet ligger en sø med krokodiller, og på hotellets område er det ikke usædvanligt at se en elefant drikke af poolen eller se et vildsvin spankulere rundt. Dyrene er som regel sky ift. mennesker, men hold alligevel altid god afstand, så de ikke føler sig truede. Hotellet har egen pool og fantastisk loungeområde med udsigt over junglen.

I bor I jeres egen Jungle Chalet omgivet af skøn natur.

Her er alt, hvad I behøver og lidt til. Komfortable senge, dejligt badeværelse, WiFi, TV og en flot veranda foran, hvorfra I kan observere dyrelivet og lytte til junglens lyde. [Læs mere her.](#)

Aktiviteter inkluderet: Safari i Udawalawe National Park i jeep and besøg i Kataragama

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: [Cinnamon Wild Yala](#), [Jungle Chalet](#)

Dag 14: Yala - Galle - Bentota/Beruwala

Denne morgen venter en spændende jeepsafari i Yala National Park. Morgenmaden medbringes. Yala National Park ligger mellem Southern og Uva provinserne og er det næststørste vildtreservat i landet. Samtidig er Yala en af de første parker, der blev etableret. Her findes en lang række dyr, men det er især den store bestand af leoparder, der gør denne park helt særlig. Det bedste tidspunkt for at kunne spotte leoparder her er i perioden fra januar til juli.

Som nævnt er der mange andre dyr end leoparder i parken: Elefanter, krokodiller, påfugle, bjørne, vortesvin, vandbøfler og meget mere, - det er næsten, som at være på safari i Afrika. Elefanterne er der rigtig mange af, og I ser dem både gå på vejene, ved vandhullerne eller stå og spise lidt græs. Der lever 300-350 elefanter i Yala, og



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Der er mange leoparder i Yala National Park

parken er et af de nemmeste steder i Sri Lanka at se elefanter. Ud over dyrene rummer Yala National Park også to vigtige pilgrimssteder:

Sithulpauwwa. Et gammelt klippetempel, som man mener tidligere husede op til 12.000 munke.

Magul Maha Viharaya. Ligger syd for Sithulpauwa og menes at være stedet, hvor kong KavanTissa giftede sig med Vihara Maha Devi.

De to steder ligger ganske nær hinanden. Yala parken blev slemt tilredt under tsunamiem i 2004, men har efterhånden rejst sig, selv om tsunamien skader kan ses endnu.

Safarioplevelserne er til ende, og I begiver jer nu vestpå langs med kysten. Slutmålet i dag er kysten ved Bentota, hvor I har en enkelt overnatning på The Palms hotel, der ligger direkte ud til stranden og havet. Så får I også snuset lidt til strandlivet på Sri Lankas sydvestlige del.

På vejen gør I stop ved endnu en fantastisk, og helt unik, UNESCO-beskyttet attraktion, **Galle Fort**. Galle Fort er en særdeles velbevaret fæstningsby, der for mange århundreder siden blev bygget af portugiserne (1600-tallet). Herefter fulgte hollænderne og sluttelig englænderne. Galle Fort er en levende museumsby, hvor livet leves adstadigt og fuldt ud inde bag voldene. Et prægtigt liv udfolder sig i de snævre gader, og her finder I masser af skønne restauranter, caféer, boutiquehoteller og butikker med lokalt håndværk. Hertil kommer smukke kirker og bygninger indrammet i et blomsterflor af

farverige bourgainvillear. Gå en tur på voldene og oplev, hvad det er, der gør dette sted så unikt og eftertragtet. Galle Fort er navnet på den historiske gamle bydel indenfor murene. Der er også et nyere Galle udenfor murene, hvor det mest interessante er det flotte cricketstadion. Nyd opholdet i den usædvanlige by.

I fortsætter fra Galle op langs med kysten på den nye motorvej frem til området ved Bentota.

Fremme i Bentota kører I direkte til The Palms Hotel, der ligger lidt nord for centrum af Bentota, i området ved Beruwala.

Der gøres stop for frokost på et passende tidspunkt (for egen regning).

Beruwala

Beruwala er en flot og afslappet ferieby ca. 10 km nord for Bentota. Stedet har en rig fiskertradition, og er den dag i dag en levende fiskerby, hvor man om morgenen kan se de lokale fiskeri komme i land med deres fangst. Beruwala har en lang, smuk sandstrand, kaldet 'The Golden Mile', som er arketyper på en strand i Sri Lanka med det gullige sand på et grønt bagtæppe af skyggefulde palmer ud til det azurblå hav. Det er let at føle sig som i paradiset her.

The Palms

The Palms er et flot 4-stjernet hotel, direkte ved stranden i Beruwala med smuk udsigt til Det Indiske Ocean. Hotellet byder på en lang række flotte faciliteter som pool, 4 restauranter, fitness center og Spa. I bor i et



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS



Kort, men godt strandophold på Beruwala Beach

skønt deluxe værelse med egen balkon/terrasse, komfortable senge, A/C og fine bade/toiletforhold.

Aktiviteter inkluderet: Safari i Yala National Park i jeep and besøg ved Galle Fort

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag

Indkvartering: The Palms Hotel i Deluxe værelse

Dag 15: Bentota - Colombo lufthavn | Hjemrejse påbegyndes

Dagen er kommet, hvor I skal forlade dette helt unikke land. Der er ca. 100 km. fra Bentota-området til lufthavnen nord for Colombo, og det tager normalt ca. 2,5 timer. Godt to uger med uforglemmelige oplevelser er med i bagagen hjem. Der vil være en enkelt mellemlanding på vejen hjem til Danmark.

PS! Såfremt I ikke har nået byrundturen i Colombo i begyndelsen af turen, er der mulighed for at tage denne tur nu før hjemrejsen. Tal med os om det praktiske i dette.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og forplejning ombord på flyet

Dag 16: Ankomst til Danmark

Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Vejret i Sri Lanka

Det er altid godt at vide, hvordan vejret er på rejsemålet, når jeg skal rejse.

[Læs mere om vejret i Sri Lanka her.](#)



Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

BENNS

Priser og afgange

Rejseperiode 01.08 - 31.08 - Fra-pris pr. person v. 2 personer | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
24.498,00 DKK

Rejseperiode 01.09 - 31.10 - Fra-pris pr. person v. 2 personer | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
21.398,00 DKK

Rejseperiode 01.05 - 22.06 - Fra-pris pr. person v. 2 personer | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
21.398,00 DKK

Rejseperiode 23.06 - 31.07 - Fra-pris pr. person v. 2 personer | I delt dobbeltværelse

I delt dobbeltværelse
29.498,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?

- ✓ Fly t/r inkl. skatter og afgifter
 - ✓ Privat 14 dages rundrejse i Sri Lanka inkl. indkvartering, mange aktiviteter og halvpension (morgen- og aftensmad)
 - ✓ Transfer til/fra lufthavnen
 - ✓ Transport på rundrejsen i A/C køretøj
 - ✓ Engelsktalende guide/chauffør på rundrejsen, dog ikke under strandopholdet
 - ✓ Entré til følgende seværdigheder: Colombo City Tour by foot / Aukana / Sigiriya / Giritale cykeltur / Polonnaruwa / Dambulla Rock Temple / Kandy Temple of Tooth / Cultural show / Royal Botanic Garden i Kandy / Middag (på the Pub) / Udawalawa National Park Entrance & Jeep hire / Yala Park Entrance & Jeep Hire
 - ✓ 2. og 3rd Class Train Ticket fra Nuwara Eliya til Ella
 - ✓ Bidrag til Pakkerejsegarantifonden
- ✗ Rejse- og afbestillingsforsikring
 - ✗ Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
 - ✗ Forplejning medmindre andet er oplyst
 - ✗ Drikkepenge medmindre andet er oplyst (kan evt. forudbetales, hvis ønskeligt)
 - ✗ Evt. entré til steder, som ikke er nævnt under 'prisen inkluderer'
 - ✗ Vaccinationer (kontakt egen læge) [Læs mere her](#)
 - ✗ Visum/indrejsetilladelse [Læs mere her](#)

Bestil din næste rejse

Snak med en af vores rejseeksperter, som har mange års erfaring og kendskab til vores destinationer



Bestil

Ring 65 65 65 65



Ring 65 65 65 65 | salg@benns.dk | www.benns.dk

BENNS